



## Skriv en novell

Exempel på en novell:

### *Den nya eleven*

Sjuttiofem, sjuttiosex, sjuttiosju... Lee räknar tyst i sitt huvud. Han vet att det är sjuttionio steg från bussen till skolans stora dörr. Två steg kvar. Fötterna känns tunga. Hjärtat slår hårt. Han tittar ner på sina skor, som är vita och ser nya ut. Han tänker på mamma. Hon var så glad när hon gav honom skorna. Hon hade köpt dem på second hand-butiken i stan. Lee hatar dem. Han vet att han kommer att bli retad för att de är av fel märke och fel modell. Men han ville inte göra mamma ledsen så han sa att han älskade skorna och tog på sig dem direkt.

Han andas in kall luft innan han öppnar dörren. Där inne pratar och skrattar elever. Han går mot klassrummet utan att titta på någon. Han tänker på en superhjälte i en serietidning som han har hemma. Superhjälten har en mantel som gör honom osynlig. Lee fantiserar att han också är osynlig. Det känns så ibland. Då ser inte ens läraren honom. De dagarna får han inga frågor. Ingen pratar med honom. När han är osynlig sitter han bara där tills det är dags att gå hem. Han hoppas att det blir en sådan dag.

"Snygga skor" säger Theo när han går förbi Lee. Några tjejer tittar på Lee och skrattar. "Skit också, inte osynlig idag" tänker Lee och sätter sig ned. Det gör ont i ryggen när han lutar sig mot stolen. Han minns sparkarna som Theo och Tarik gav honom i fredags.

Dörren öppnas och Susanne kommer in. Hon ser trött ut och håret är smutsigt. Lee tänker att Susanne kanske har varit vaken hela natten och tittat på serier. Susanne pratar ofta om serier och filmer.

Lee ser att det står någon bredvid Susanne. Det är en liten person med kort mörkt hår och mörka ögon. Har personen stått där hela tiden? Lee vet inte. Är det en tjej eller en kille? Lee tycker att det ser ut som en sagofigur." Det här är Elmira" säger Susanne. "Hon ska börja här hos oss." Någon visslar och alla skrattar. Elmira verkar inte höra skrattet, och hon ser inte alls nervös ut. Hon går lugnt och sätter sig bakom Lee. Susanne börjar lektionen men Lee hör ingenting. Han tänker bara på Elmiras mörka ögon.

På rasten ser Lee Theo, Lisa och Tarik komma emot honom. De tre är alltid tillsammans och när Theo säger något skrattar de andra jättemycket, fast det inte är roligt. Theo öppnar munnen för att säga något men sedan stänger han munnen igen och tittar på sina fötter. Han ser förvirrad ut. Lee ser att Theo är barfota. Plötsligt står Elmira bredvid Lee. Hon håller Theos skor i händerna. "Letar du efter de här?" frågar hon.



”Men hur...” Theo avslutar inte meningen. Elmira ger skorna till Theo. I Lees huvud snurrar tankarna. Hur kunde Elmira ha Theos skor? Och hur kunde hon dyka upp så där? Vem är Elmira egentligen?

Lee tittar på klockan. Kvart i fyra. Åtta minuter tills bussen går. Han går mot utgången men blir stoppad av Theo. ”Jag har en sak till dig ” säger Theo. Han tar fram en påse tuggummi. ”Vi i klassen har pratat om att du alltid luktar illa i munnen. Här får du en present.” Theo sträcker fram påsen med tuggummin. Lee tittar ned i påsen. Den är full av gamla tuggummin, som någon redan har tuggat på. ”Stoppa ett i munnen” säger Theo och ler. När Lee har tagit upp ett tuggummi och ska stoppa det i munnen ser han hur Theo blir vit i ansiktet. Det ser ut som att han ska kräkas. Men han kräks inte. Ut ur munnen kommer i stället en fisk! Lee vet inte om han drömmer. Den grå fisken landar på marken och sprattlar. Theo springer därifrån och när Lee vänder sig om och tittar efter Theo ser han att Elmira står precis bakom honom. Hon ler, plockar upp fisken och lägger den i en påse med vatten. ”Kom Lee” säger hon. ”Vi har ett uppdrag”.

Elmira och Lee går genom ett villaområde. Husen är stora och gräsmattorna gröna. Elmira tar Lees hand. Värmen från hennes hud sprider sig till hans kropp. ”Hit ska vi” säger Elmira och drar med sig Lee mot ett stort gult hus. De smyger tyst bakom huset. Lee tittar in genom ett köksfönster, och där ser han någon han känner igen. Theo! Varför har Elmira tagit honom hem till Theo?

Lee står helt stilla och fortsätter att titta på Theo, som brer en smörgås. En man kommer in i rummet. Det måste vara Theos pappa, tänker Lee. Mannen vinglar när han går. Han tar en vinflaska och håller upp i ett glas. Sedan säger han något till Theo och slår honom på baksidan av huvudet innan han vinglar ut ur rummet. Theo fortsätter med sin smörgås utan att titta upp. Elmira och Lee går till framsidan av huset och smyger in. Lee tänker att han borde vara rädd, men han känner sig lugn.

Glas krossas hårt mot marken och Theos pappa skriker. Lee och Elmira kommer in i ett stort vardagsrum. Pappan är svettig i ansiktet och på den vita mattan är det fläckar av rött vin. Bredvid mattan står Theo. Han har en smörgås i handen och rödvin som rinner i ansiktet och på tröjan. Han ser ut som Lee brukar göra i skolan. Han ser rädd ut. Rädd och något mer. Det ser ut som att han skäms. Lee har aldrig sett Theo så. Han har ofta fantiserat om att hämnas och göra illa Theo, men att se Theo så här gör honom bara ledsen.

Pappan tar ett steg mot Theo och slår smörgåsen ur hans hand. Sedan lyfter han handen för att slå igen. Då händer något. Elmira står plötsligt bredvid pappan. En flaska lyfter från bordet. Lee förstår inte hur. Flaskan svävar genom luften, rakt mot ett fönster. Rutan krossas med ett högt ljud. Sedan börjar också Theos pappa att sväva. Han svävar ut ur vardagsrummet, förbi Lee, genom hallen och ut genom ytterdörren. Theo står kvar och tittar, först på Elmira och sedan på Lee. ”Det är över nu” säger Elmira. Och alla vet att inget någonsin kommer att bli som förut.